

## *Manual Service Nissan Serena Wheel Bolts*

*Recognizing the quirk ways to acquire this book Manual Service Nissan Serena Wheel Bolts is additionally useful. You have remained in right site to start getting this info. acquire the Manual Service Nissan Serena Wheel Bolts associate that we pay for here and check out the link.*

*You could purchase guide Manual Service Nissan Serena Wheel Bolts or get it as soon as feasible. You could speedily download this Manual Service Nissan Serena Wheel Bolts after getting deal. So, subsequent to you require the books swiftly, you can straight acquire it. Its correspondingly agreed easy and consequently fats, isnt it? You have to favor to in this aerate*

*Drie graven vol Jamie Mason 2013-10-31 Meer dan een jaar geleden vermoordde de vriendelijke Jason Getty een man die hij nooit had willen leren kennen. Het probleem begroef hij vervolgens iets te dichtbij. Wanneer hij eindelijk leert leven met de realiteit van zijn daad vindt de politie twee andere lijken in zijn tuin.*

*De stof van het denken Steven Pinker 2012-07-25 In De stof van het denken beschrijft Steven Pinker op een volkomen nieuwe manier hoe de menselijke geest werkt. Onze geest is tot stand gekomen in een tijd waarin nagedacht moest worden over stenen, planten en gevaarlijke beesten. Inmiddels is diezelfde geest in staat natuurkunde te ontrafelen en democratie te bedenken. Hoe heeft de geest zich zo kunnen aanpassen? Het antwoord is te achterhalen, aldus Pinker, via taal. Hij onderzoekt onze gesprekken, grappen, conflicten en schetst zo een beeld van de gedachten en emoties die onze mentale levens vormgeven. Waarom ontstaan taboes? Waarom zijn seks en religie daarmee zo rijkelijk bedeed? Waarom wordt ons taalgebruik zo indirect wanneer we onderhandelen, verleiden of proberen iemand om te kopen? De laatste twee Amerikaanse presidenten zijn in de problemen gekomen vanwege specifieke woorden. Wat is de rol van taal in de conflicten in het Midden-Oosten? Is niet elke strijd op een bepaald niveau ook een taalstrijd? Steven Pinker bekleedt de Johnstone leerstoel psychologie aan Harvard. Hij is de auteur van verschillende bestsellers: Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke geest werkt (1998) en Het onbeschreven blad (2003). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op veel terreinen zoekt: psychologie, taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel hoeken op debat en controverse kan rekenen.*

*De redding Jayne Ann Krentz 2016-02-04 Dertien jaar geleden verliet Lucy Sheridan Summer River, nadat Mason Fletcher haar reddte uit de handen van Tristan. Het is voor haar nog steeds moeilijk deze herinneringen een plek te geven. Maar wat is er met Tristan gebeurd, toen hij direct daarna van de aardbodem verdween? Sindsdien is er veel veranderd: Lucy is opgegroeid tot een aantrekkelijke, succesvolle jonge vrouw en heeft een mooi leven opgebouwd, ver van Summer River. Maar als haar tante Sara omkomt bij een mysterieus auto-ongeluk, ziet Lucy zich gedwongen terug te keren. Als zij en Mason, die nog net zo beschermend is als vroeger, een schokkende ontdekking doen in Sara's huis, heeft Lucy alle hulp nodig om de duistere geheimen uit haar verleden het hoofd te bieden. De pers over De redding 'Liefhebbers van Nora Roberts zullen smullen van De redding. Alle ingrediënten voor een romantische thriller zijn aanwezig.' Hebban.nl*

*Het Kaïnsteken Patricia Cornwell 2017-05-18 Het Kaïnsteken is het zesde boek uit de bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze serie, bestaande uit meer dan 20 bloedstollende crimethrillers, betekende Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Hoewel de weken rond kerst voor de meeste mensen vreugde en liefde brengen, is het ook een periode waarin geweld en criminaliteit toeneemt. Deze kerstperiode is niet anders. Op kerstavond wordt in Central Park het naakte, levenloze lichaam van een jonge vrouw aangetroffen. Wanneer patholoog-anatoom Kay Scarpetta en haar collega's Benton Wesley en Pete Marino op de plaats van het misdrijf arriveren, doen ze een merkwaardige ontdekking... De schotwond in het hoofd en de stukken huid die van het lichaam zijn afgesneden, doen vermoeden dat de gevreesde seriemoordenaar Temple Brooks Gault is teruggekeerd. Maar wie is het slachtoffer? En kan Scarpetta voldoende aanknopingspunten vinden, voordat de moordenaar opnieuw toeslaat? Patricia Cornwells werk over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold Dagger. Stemmen in de oceaan Susan Casey 2016-07-15 New York Times-bestsellerauteur Susan Casey neemt je mee in de wijde wereld van dolfinen. Samen met haar reis je door vele wateren, op zoek naar hun verbazingwekkende eigenschappen en hun vriendschap. Zij laat je zien wat wij mensen kunnen leren van deze mysterieuze en zeer intelligente wezens: levensvreugde, lichaamsbeheersing, gebruik van intuïtie en beïnvloeding van welzijn. Maar ze vertelt ook hoezeer het magische bestaan van deze dieren wordt bedreigd. Stemmen in de oceaan is een fantastisch verhaal over de kracht van dolfinen en onze rol in hun bestaan. Susan Casey (1973) is expert op het gebied van dolfinen en was hoofdredacteur van O, Oprah Magazine. Ze publiceerde artikelen in Esquire, Sports Illustrated, Fortune, Outside en National Geographic en heeft als journalist diverse prijzen gewonnen.*

Susan Casey schreef onder andere de New York Times-bestseller *The Devil's Teeth*, een waargebeurd verhaal over de obsessie en het overleven met witte haaien.

Een dame onwaardig Julie Klassen 2015-09-15 In 'Een dame onwaardig' van Julie Klassen wordt een gezelschapsdame na een ongeval onverwacht aangezien voor een vrouw van stand. Een geluk bij een ongeluk? Een jonge vrouw overleeft een afschuwelijk ongeluk en komt bij in een warme, voor haar onbekende kamer. Haar bed wordt omringd door de liefdevolle blikken van onbekenden. Haar geheugen laat haar in de steek, maar ze herinnert zich vaag een tragedie met een baby. De ring om haar vinger wijst haar op een leugen. Maar bovenal is er een geheim dat ze koste wat kost voor zichzelf moet houden. Hoewel iedereen beweert dat ze veilig is, begeeft ze zich in een huis vol vreemdelingen en kan ze niemand vertrouwen buiten zichzelf. De historische romans van Julie Klassen spelen zich af in de Regency-periode, net als de kostuumdrama's van Jane Austen en de zusjes Brönte.

*De duplici natura confiscationis ... Carolus Bosch Reitz 1854*

Autocar 1999

Als je mij vindt Emily Murdoch 2015-11-05 Een boek over zoveel meer dan simpelweg twee meisjes die gered worden uit de bossen; een verhaal over uithoudingsvermogen, wantrouwen, loyaliteit, liefde en vooral over familie. Een zeldzaam debuut dat de pijn van de hoofdpersoon zo vakkundig, verdrietig en geweldig beschrijft, maar ook haar veerkracht, vastberadenheid en hoop. Carey woont met haar zusje Jenessa en hun drugsverslaafde moeder in een oude caravan in het bos. Ze leven in afzondering en diepe armoede en de meisjes worden soms wekenlang aan hun lot overgelaten. Wanneer hun moeder op een dag helemaal niet meer terugkomt, worden ze door Jeugdzorg meegenomen en bij hun vader ondergebracht. Terwijl Jenessa opbloeit dankzij hun nieuwe, luxueuze leven, merkt Carey dat ze zelf haar draai niet kan vinden. Na alle negatieve verhalen van haar moeder wantrouwt ze haar vader en het lukt haar niet om aansluiting te vinden op school. Hoe moet ze aan haar verleden ontsnappen en zich openstellen aan een vader die ze nauwelijks kent?

De vintagewinkel Stephanie Lehmann 2016-04-04 Amanda Rosenbloom, eigenares van kledingboetiek Astor Place Vintage, krijgt van een oude dame een grote kist vol kleding aangeboden. Een routineklus, zo lijkt. Tot ze een ingenaaid dagboek vindt dat het leven onthult van Olive Westcott, een jonge vrouw die in 1907 vanuit de provincie naar New York verhuisde en ervan droomde kledinginkoper bij een groot warenhuis te worden. Naarmate Amanda meer leest over Olive, ontdekt ze dat haar leven en dat van Olive veel meer met elkaar verweven zijn dan ze had kunnen denken. Met *De vintagewinkel* schetst Stephanie Lehmann een hartverwarmend boek geschreven dat je laat wegdromen naar het New York van 100 jaar terug, waarin ze een vooruitstrevende jonge vrouw portretteert, die tegen de normen en waarden van haar tijd durfde in te gaan.

Dewey, de bibliotheekkat Vicki Myron 2011-10-09 Hoeveel invloed kan een dier hebben? Hoeveel levens kan een kat veranderen? Hoe is het mogelijk dat een achtergelaten kitten een kleine bibliotheek in Iowa, en vandaar uit de hele wereld, op stelten zette? Dit is het bijzondere verhaal van Dewey, de bibliotheekkat. Zijn leven begon niet heel voorspoedig. Hij was pas een paar weken oud toen hij in een van de koudste nachten van het jaar werd achtergelaten in de inleverbak van de bibliotheek. De volgende ochtend vond Vicki Myron hem, meer dood dan levend, en zij verloor meteen haar hart. En zo zou het voortaan alle bezoekers van de bibliotheek vergaan: Deweys enthousiasme en speelsheid, maar vooral zijn zesde zintuig voor mensen die zijn liefde en aandacht het hardst nodig hadden, maakten van hem een wel heel onvergetelijke kat.

Waar rook is Grace Hitchcock 2020-01-10 'Waar rook is' van Grace Hitchcock is een wervelende mix van humor, spanning en romantiek, voor de liefhebbers van Deeanne Gist en Karen Witemeyer. Op de Chicago World's Fair in 1893 ziet Winnifred Wylde hoe een vrouw ontvoerd wordt. Ze vertelt het aan haar vader, inspecteur bij de politie in Chicago, en probeert hem zover te krijgen dat hij onderzoek doet naar deze en andere mysterieuze verdwijningen in de stad. Haar vader doet haar ideeën af als het product van een overactieve fantasie, maar uiteindelijk gaat hij overstag en laat Winnie als secretaresse werken bij de man die achter de verdwijningen zou zitten, dr. Henry H. Holmes, om hem in de gaten te kunnen houden. Met een pistool onder haar rokken en mét een agent Jude Thorpe als haar bodyguard. Lukt het haar om de dader te ontmaskeren of wordt ze zijn volgende slachtoffer? 'Waar rook is' is de debuutroman van Grace Hitchcock en is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Geworteld in het kwaad Karen Dionne 2020-09-29 Rachel herinnert zich steeds meer details over de dag dat haar ouders werden vermoord. Moord waarvoor zij al jarenlang opgesloten zit. Ze beseft dat de waarheid anders is dan haar voorgespiegeld werd. *Geworteld in het kwaad* (The Wicked Sister) is de tweede thriller van Karen Dionne na *Dochter van het moeras*. Al jarenlang leeft Rachel in een psychiatrische inrichting, als straf voor de moord op haar ouders, die ze als kind pleegde. Maar wanneer ze door een journalistiek onderzoek nieuwe details over de moorden ontdekt, keert ze terug naar de blokhut in het afgelegen moerasgebied waar ze met haar ouders en zus woonde. Terwijl Rachel zich steeds meer herinnert over wat er echt gebeurde op de dag dat haar ouders werden vermoord, beseft ze dat de geschiedenis en de geheimen die ze met haar zus deelt, misschien wel het allergrootste gevaar vormen... 'Karen Dionne is een van de beste thrillerauteurs van dit moment.' – Karin Slaughter

De trein naar het oosten Caroline Moorehead 2012-04-16 Op een ijskoude ochtend in januari 1943 worden 230 vrouwen uit het Franse verzet in veewagons naar Auschwitz vervoerd. De jongste was een schoolmeisje van vijftien, de oudste een boerin van 68. Toen de trein vertrok zongen ze het Franse volkslied. Deze heldinnen waagden hun leven en kwamen terecht in de hel; 49 van hen keerden terug naar huis. Vriendschap en een beetje geluk maakten overleven mogelijk. Caroline Moorehead verdiepte zich jarenlang in de verhalen van deze vrouwen en las hun dagboeken en brieven. Ze laat zien wie ze waren, waarom ze in het verzet

gingen en hoe ze werden verraden en opgepakt door de Franse politie en de Gestapo. De trein naar het oosten is niet alleen een hommage aan deze dappere vrouwen, het is vooral een indrukwekkend document.

Als je me weerziet Holly Goddard Jones 2013-07-31 De dertienjarige Emily Houchens heeft niet veel vrienden. Ze brengt haar vrije tijd door in de bossen rond haar huis, haar toevluchtsoord. Tot ze het lichaam van een jonge vrouw vindt. Susanna Mitchell zoekt haar zus Ronnie, die verdwenen is sinds ze s nachts een bar verliet. Naarmate Susanna meer ontdekt, realiseert ze zich dat haar zus al aan het verdwijnen was vóór ze werd vermist. Al snel brengt deze verdwijning de angsten en vooroordelen van de bewoners van een klein plaatsje aan het licht. Hun verhalen komen samen in een gewelddadige climax, waardoor niet alleen Ronnies lot, maar ook hun geheimen worden onthuld. `De roman ademt een onheilspellende sfeer. Goddard Jones heeft het talent om ook in parallelle verhaallijnen spanning op te roepen. Ze heeft oog voor detail en een diepgaande empathie, waardoor haar personages intens tot leven komen. THE NEW YORK TIMES

Bloedlijn Felix Francis 2015-04-29 Wanneer presentator Mark Shillingford op televisie verslag doet van een wedstrijd waarin zijn tweelingzus Clare, een succesvolle jockey, als tweede in plaats van als eerste eindigt, vermoedt hij dat ze de wedstrijd gemanipuleerd heeft. Die avond confronteert hij zijn zus met zijn vermoedens, waarop ze woedend wegloopt. Het is de laatste keer dat hij haar in leven ziet. Een paar uur later springt ze van het balkon van haar hotelkamer. Gekweld door verdriet en schuldgevoel gaat Mark op zoek naar antwoorden: waarom pleegde Clare zelfmoord? En was het dat eigenlijk wel?

Schitterende ijsster Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 6 - Schitterende ijsster Maureen Davenport organiseert voor het eerst de jaarlijkse kerstvoorstelling van Avalon, en ze is vastbesloten er een spectaculair succes van te maken. Er is echter één obstakel: Eddie Haven, de ruig aantrekkelijke beroemdheid die haar als onderdeel van een taakstraf moet helpen bij de voorbereidingen. En er zijn maar weinig mensen die een grotere hekel aan de feestdagen hebben dan hij... Al snel komen Maureens bangste vermoedens uit. Zijn opdringerige vrouwelijke fans, de zenuwachtige auditanten, de meningsverschillen tussen Eddie en haar over de muziek en - tot haar grote ergernis - de vlinders in haar buik zorgen niet bepaald voor een soepel repetitieproces. En dan dreigt haar geliefde bibliotheek ook nog de deuren te moeten sluiten. Als dat geen rampzalige kerst wordt! Maar ziet ze dat nu goed... en bekijkt Eddie haar ineens met een begerige blik in zijn ogen?

Ik mooi praten David Sedaris 2010-09-15 Ik mooi praten is opgedragen aan Lou, de vader van David Sedaris, die zo vaak op zowel hilarische als ontroerende wijze wordt opgevoerd in vele verhalen van zijn zoon. Voor David is het grootste wetenschappelijke raadsel over zijn vader, een hotshot bij IBM, hoe het mogelijk is dat een man zes kinderen krijgt van wie er geen een zijn belangstellingen deelt. Dat zijn moeder een protestantse is, en zijn vader orthodox-Grieks, en dus al niet eens op dezelfde dag Pasen kunnen vieren, is een van de andere running gags in het oeuvre van Sedaris. Het verklaart de vele conflicten in dit hopeloos neurotische maar zeer herkenbare gezin. David Sedaris is een fenomeen in de Verenigde Staten: van zijn boeken zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Zijn verhalen verschijnen in The New Yorker, hij leest voor op National Public Radio, en is regelmatig te zien bij David Letterman. Ook in België is zijn faam groot: Is David Sedaris de grappigste schrijver ter wereld? Wij zijn er alvast van overtuigd, schreef Het Nieuwsblad geheel terecht. Niemand kan zo grappig (en ontroerend) over zijn oma, de buurvrouw, nudisten, mimespelers en over zichzelf vertellen als David Sedaris. Aaf Brandt Corstius Sedaris is de meester Johannes van Dam De humorvolle, maar meedogenloze kijk van David Sedaris op zijn vrienden en verwanten maken dat je je eigen familie steeds normaler gaat vinden. Wie dit niet leest is gek Candy Dulfer Ik had een boek meegenomen, een stukgelezen exemplaar van Ik mooi praten van de humorist David Sedaris. Hij is nietsontziend in zijn eerlijkheid en zo geestig dat je er hardop bij zit te lachen, en hij stamt waarschijnlijk uit een nog grotere familiepuinhoop dan ik; Hoofdpersoon Jack Morgan in Private, de nieuwe roman van James Patterson David Sedaris is niet alleen de grappigste schrijver die er bestaat, doch eveneens de grappigste homo en dat is pas een wereldprestatie; Herman Brusselmanns

Valse hoop Clare Mackintosh 2018-08-07 Een kaart op de sterfdag van haar moeder zet een reeks gebeurtenissen in gang die Anna doet vermoeden dat er meer achter de dood van haar moeder zit dan waar de politie vanuit ging... Clare Mackintosh is de auteur van psychologische thrillers als 'Mea culpa' en 'Ik zie jou'. 'Valse hoop' (Let Me Lie) is opnieuw een boek met verbijsterende twists. Een kaart op de sterfdag van haar moeder zet een reeks gebeurtenissen in gang die Anna doet vermoeden dat er meer achter de dood van haar moeder zit dan waar de politie vanuit ging...

Help, ik heb een vriendje Emily Lockhart 2013-08-01 Ruby kan het bijna niet geloven: ze heeft een vriend! Eentje die uit zichzelf langskomt, haar briefjes en emails schrijft en zelfs croissants voor haar bakt. En hij kan nog fantastisch zoenen ook. Ruby heeft het gevoel dat ze in een romantische film is beland. Maar welke film duurt eeuwig? In de zomer gaat Ruby's vriend Noel op vakantie naar zijn broer in New York. Ruby en Noel hebben dagelijks contact, maar plotseling laat hij niets meer van zich horen. Zelfs niet op haar zeventiende verjaardag! Wanneer hij terugkomt, doet Noel alsof er niets aan de hand is. Ruby begrijpt er niks van: is hij nu wel of niet haar vriend? Als de onweerstaanbare broer van haar vriendin Nora vraagt of ze mee gaat waterskiën, is de verleiding dan ook erg groot. Voor ze het weet, heeft Ruby ja gezegd en haar liefdesleven in een puinhoop veranderd. Is ze Noel nu voorgoed kwijt? En wat is er in New York gebeurd?

Razende storm Markus Heitz 2014-09-17 De Razende Storm is het vierde deel van Markus Heitz Dwergen-boeken dat is geschreven vanuit het perspectief van hun ergste vijand. De duistere, genadeloze alfen vertellen voor het eerst hun kant van het verhaal. Van de vijf boeken van Legenden van de Alfen werden in Europa bijna een miljoen exemplaren verkocht. Aiphaton, de

zoon van de alfenkeizer, heeft het op zich genomen om de laatste overlevenden van zijn volk op te zoeken. Hij is vastbesloten ervoor te zorgen dat de alfen de vrede in het Veilige Land niet meer zullen verstoren. Maar dan kruist hij het pad van een geheimzinnige tovenaars clan beschikt over een unieke vorm van magie waar niets tegen bestand is. Als Aiphatòn er niet in slaagt de plannen van deze clan te dwarsbomen, betekent dat vrijwel zeker de ondergang van het verzwakte Veilige Land. En zo wordt een alf, de aartsvijand van het Veilige Land, de enige hoop van elf, mens en dwerg...

*Op de marmerklippen Ernst Jünger 1942*

*Een jaar op het land Alice Provensen 1978 Informatief boek over de invloed van de jaargetijden op het leven van de dieren die op en om de boerderij voorkomen.*

*Autocar & Motor 1994*

Ik zie jou Clare Mackintosh 2017-05-30 Na haar succesdebuut 'Mea culpa' (I Let You Go) slaagt Clare Mackintosh er opnieuw in een geweldige thriller te schrijven. 'Ik zie jou' (I See You) is een thriller over forenzen, routines en obsessie. Je treinreis, je rit naar je werk wordt nooit meer hetzelfde na het lezen van dit boek! Wanneer Zoë Walker, tijdens een treinrit naar haar werk, tot haar verbijstering een foto van zichzelf in de krant ziet in de rubriek met seksadvertenties, is ze vastbesloten uit te zoeken hoe die foto daar terecht is gekomen. Ze heeft geen andere aanwijzingen dan de korrelige foto, een website en een telefoonnummer. Haar familieleden wuiven het weg als iemand die misschien veel op haar lijkt. Maar dan verschijnt er een foto van een andere vrouw, een vrouw die net als Zoë elke dag die trein neemt. Wanneer deze vrouw vervolgens gewurgd wordt gevonden, beseft Zoë dat ze gevaar loopt. Maar van wie komt dat gevaar? Iemand die net als zij dagelijks die trein neemt? Iemand die precies weet wat haar routines zijn? Van 'Mea culpa'(I Let You Go) werden wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht en ook 'Ik zie jou' (I See You) was na verschijnen direct een hit.

Vals akkoord Meg Gardiner 2011-02-19 De zangeres Tasia McFarland is net met een grootse comeback-tour begonnen. Maar voor de ogen van 40.000 uitzinnige fans sterft ze door een kogel. Is er sprake van moord of zelfmoord? Al snel wordt duidelijk dat de kogel is afgeschoten met de colt.45 van haar ex-man, de huidige president van de Verenigde Staten. Forensisch psychiater Jo Beckett wordt gevraagd de choquerende dood van Tasia discreet te onderzoeken, om zo te voorkomen dat deze gebeurtenis uitgroeit tot een politieke ramp. Edgar Award winnaar Meg Gardiner werd geboren in Oklahoma en groeide op in Californië. Ze studeerde economie en rechten, maar veel liever schreef ze: songteksten, korte verhalen en een muziekcolum. Eenmaal naar Engeland verhuisd, waagde ze zich aan haar eerste thriller, en met succes.

Geheimhouding John T. Lescroart 2010-05-19 In een meervoudige moordzaak, geteisterd door leugens en misleiding, is advocaat Dismas Hardy wettelijk verplicht om een verschrikkelijk geheim te bewaren ook al staat het leven van zijn cliënt op het spel. Als Dylan Vogler, bedrijfsleider van het populaire koffietentje Bay Beans, dood wordt gevonden in een steegje, leidt de vondst van marihuana in zijn rugzak tot de ontdekking dat de high society van San Francisco haar drugs bij het onschuldig ogende koffietentje kocht. Politie en media wijzen al snel met een beschuldigende vinger naar Maya Townshend, de eigenaar van Bay Beans en het nichtje van de burgemeester. Op Dylans klantenlijst blijken een paar zeer belangrijke en invloedrijke personen te staan en Maya lijkt de spil in een levensgevaarlijk web te zijn geweest.

*Elmer en de regenboog David McKee 2013-01-22 Elmer is verdrietig als hij ontdekt dat de regenboog zijn kleuren heeft verloren. Hij wil graag helpen, maar wat zal er met hem gebeuren als hij de regenboog zijn eigen kleuren geeft? Zal Elmer ze voor altijd verliezen?*

De geur van jasmijn Janice Y.K. Lee 2009-10-31 Soms is het einde van een liefdesverhaal slechts het begin Hongkong, 1942. Will Truesdale is nog maar net in de stad als hij een hartstochtelijke relatie krijgt met Trudy Liang, een beeldschone half Portugese, half Chinese vrouw die het sprankelende middelpunt is van de vele Europese feesten en partijen. Maar hun liefde wordt al snel overschaduwd door de dreigende Japanse invasie. Die zal grote gevolgen hebben, niet alleen voor hen beiden, maar ook voor de andere leden van hun besloten gemeenschap voor wie, tijdens de donkerste dagen van de oorlog, vriendschap en verraad hand in hand gaan. Tien jaar later komt Claire Pendleton vanuit het Engelse platteland in Hongkong aan. De pasgetrouwde Claire raakt al snel gecharmeerd van het rijke sociale leven in de kolonie. Ze wordt verliefd op Will, met wie ze een verhouding krijgt Langzaam maar zeker ontdekt ze echter dat achter zijn raadselachtige gedrag een dramatisch verleden schuilgaat. In *De geur van jasmijn* neemt de schrijfster ons mee naar de kolonie die Hongkong ooit was. We zijn getuige van het leven in de clubs, de cocktailpartys en de feesten; en we ervaren de geuren en klanken van deze exotische stad. *De geur van jasmijn* is een betoverende roman, bevolkt door personages die onmogelijke keuzes moeten maken, zoals die tussen liefde of veiligheid, moed of overleven, en vooral: heden of verleden. Janice Lee werd geboren in Hongkong waar ze, na een studie in de Verenigde Staten, nog steeds woont. *De geur van jasmijn* is haar debuut en zal wereldwijd verschijnen.

*De tijgervrouw van Galina Téa Obreht 2011-09-26 Tijd: het heden. Plaats: een Balkanland, verwoest door jarenlange conflicten. Natalia, een jonge arts, is op een missie naar een weeshuis om er kinderen te vaccineren. Onderweg krijgt ze het bericht dat haar geliefde grootvader is overleden, in een veldhospitaal ver weg en onder onduidelijke omstandigheden. Hij was arts, net als Natalia, en ze herinnert zich hoe hij haar vroeger altijd betoverde met zijn verhalen, doorspekt met lokale mythes en legenden, zoals die van de zwervende "doodloze" man. Haar grootvader was een zeer rationeel mens, maar toch raakt ze ervan overtuigd dat hij zijn laatste dagen doorbracht met het zoeken naar deze vagebond, die claimde onsterfelijk te zijn. Terwijl Natalia worstelt*

met die gedachte, stuit ze op een aanwijzing in haar favoriete roman, *The Jungle Book* van Kipling, die haar leidt naar het ongelooflijke verhaal van de tiggervrouw van Galina. Obreht maakt royaal gebruik van de rijke folklore van de Balkan en weeft een veelkleurig tapijt dat het recente verleden van haar geboorteland weergeeft. De tiggervrouw van Galina is een mysterie, een diepgaand emotioneel familieverhaal, en een prachtige illustratie van de complexe geschiedenis van de Balkan. 'Een zelfverzekerd debuut, waarin Obreht thema's uit oude volksverhalen mengt met recente geschiedenis. (...) Een veilige roman, met gladgeschuurde, afgeronde hoeken, waarover je genietend je handen kunt laten glijden.' – NRC Handelsblad 'De tiggervrouw van Galina is sowieso al een spectaculair geslaagde roman, maar dat Obreht bovendien pas 26 is, maakt het zonder meer ongelooflijk!' - Marie Claire

De wetgeving op het recht van successie en van overgang bij overlijden toegelicht Nederlands 1907

Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller Willem de Ridder is erin geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor het vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet meer los.

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' \*\*\*\* NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hiërarchie staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

Momenten van helderheid Sarah Willis 2014-01-14 Rose, de moeder van Jennifer, hoort eigenlijk in een verpleeghuis. Maar Jennifer is al iets te vaak bij haar moeder weggelopen. Ze besluit om onbetaald verlof op te nemen, Rose in huis te nemen en zelf voor haar te zorgen. Deze beslissing trekt een grote wissel op het gezin, maar haar dochter Jazz en haar man Todd doen wat ze kunnen om het onberekenbare gedrag van Rose. Want Jennifer heeft nog iets uit te zoeken met haar moeder – en ze heeft maar heel weinig tijd voor alle herinneringen voorgoed zullen vervagen.

Dromerspoel Juliet Marillier 2016-05-20 In ruil voor de hulp bij haar ontsnapping aan een lange en onterechte opsluiting, belooft de verbitterde genezeres Meidoorn geen wraak te nemen op de man die haar achter de tralies deed belanden. Achtervolgd door haar celmaat, de stille reus Grim, trekt ze richting het noorden. Waar ze aan de rand van een mysterieus bos de komende zeven jaar iedereen moet helpen die om hulp vraagt. Zonder uitzonderingen. Als vervolgens ook de prins van het gebied hoort van haar talenten als genezeres, neemt het rustige leventje van Meidoorn al snel een onverwachte draai. De Australische schrijfster Juliet Marillier verwierf met haar Zeven Wateren-boeken wereldwijd een miljoenenpubliek. 'Een wereld vol betovering, devotie, gebroken harten en mysterie... levert een smakelijke maaltijd voor de fantasie.' Publishers Weekly (met ster)

De Teruggekeerden Jason Mott 2013-08-26 VERFILMD ALS 'RESURRECTION' BINNENKORT OP NEDERLANDSE TV. Op een mooie augustusmiddag, bijna vijftig jaar geleden, verdronk de achtjarige Jacob Hargrave in de rivier achter zijn huis. Voor zijn ouders, Lucille en Harold, was zijn dood een bijna onoverkomelijke ramp. Inmiddels hebben ze leren leven met het verdriet, en nu leiden ze een rustig bestaan. Tot op een dag Jacob, blakend van gezondheid en nog steeds acht jaar, voor de deur staat. Jacob is niet de enige die is teruggekeerd. Overal in het stadje, overal in de wereld, duiken Teruggekeerden op. Ze hebben allemaal voedsel en onderdak nodig, en al gauw zijn het er zo veel dat steeds meer mensen zich bedreigd voelen. Ook in het stadje waar Lucille en Harold samen met Jacob verder willen leven als herenigd gezin, wordt de gemeenschap ernstig ontwricht. Oude vrienden worden vijanden, en een confrontatie kan niet lang uitblijven. Niemand begrijpt waarom de doden zijn teruggekeerd, en hoe dit mogelijk is. Maar één ding is zeker: in de chaos kiest iedereen voor zichzelf en voor zijn geliefden - dood of levend. Om Jacob te beschermen worden Lucille en Harold tot keuzes gedwongen die verstrekende en dramatische gevolgen hebben.

Britannia Road 22 Amanda Hodgkinson 2012-02-14 'Wat gebeurt er nadat je een oorlog hebt overleefd? is de vraag die Amanda Hodgkinson stelt in haar ambitieuze, trefzekere roman waarin primitieve menselijke instincten als het zoeken naar veiligheid en kameraadschap een grote rol spelen.' - Kirkus Starred Review 'Een schitterend, indringend boek, dat laat zien welke krachten een traumatische situatie kan losmaken bij doodgewone mensen.' - Marie Claire 'Hodgkinsons beschrijving van de oerband tussen moeder en kind, laat een onuitwisbare indruk achter.' - The New York Times Books Review 'Een opvallend goed verteld, ontroerend boek.' - The Times

Zenumagiër William Gibson 2014-04-01 Zenumagiër speelt zich af in een verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar anarchie, misdaad en geavanceerde computertechnologie de sfeer bepalen. De hoofdpersoon, Case, een zogenaamde computercowboy, is een van de uitzonderlijk begaafden die via hun zenuwstelsel en brein toegang hebben tot de matrixruimte, de elektronische wereld van bestanden en programma's. Dankzij Molly, een samoeraai van de straat die hem uit de

*onderwereld van Tokio plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan het werk, maar het is illegaal en levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in een onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit web, dat allerlei mensen en zaken met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft er dan van hem over?*

*Finale als voorspel Nevil Shute 1981*

*12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter*